

BLOG

En dan ineens ben je cultuurcoach!

Het was even wennen in het begin, maar ik denk dat ik de meest afwisselende baan van de Hoeksche Waard te pakken heb. Tot nu toe is geen dag hetzelfde. De afgelopen weken waren leerzaam, gezellig, creatief, maar vooral erg inspirerend.

Tijd om daar een klein stukje over te schrijven, dacht ik zo... Hier een greep uit mijn activiteiten de afgelopen weken.

Actief College Koninginneweg

Eind februari heb ik een rondleiding gekregen door het oude Actief College. Wat een prachtig pand en wat biedt dit veel mogelijkheden. De inspiratie en creativiteit is overal te vinden als je binnenkomt. Het was erg leuk om kennis te maken met alle kunstenaars die aanwezig waren. Ik kom snel een keertje terug!

Huiskamer van de Wijk Open Waard & de Rembrandt

Begin maart ben ik gaan kijken bij beide bovenstaande locaties. Om de locaties te bekijken en mee te denken over het organiseren van activiteiten vanuit cultuuraanbieders en om te kijken om kunst en cultuur voor iedereen toegankelijk te maken. Wordt vervolgd....

Interview Culture Club Omroep Hoeksche Waard

Eind februari ben ik geïnterviewd door Michon (DOK-C). Het was een enorm fijn gesprek waarin van alles aan bod kwam. We hebben onder andere gepraat over de weg die ik heb afgelegd om deze functie te mogen bekleden, mijn visie op cultuur in de Hoeksche Waard en hoe ik van plan ben de cultuur in de spotlight te zetten. Gemist? Op onze site kun je deze terugluisteren.

Daarnaast heb ik mee mogen denken met diverse initiatieven, gejureerd tijdens de Nationale Voorleeswedstrijd en gesproken met veel partijen in het culturele veld tijdens de Cultuur Top HW van D66. Zoals ik al zei: geen dag was hetzelfde!

Op naar meer inspirerende dagen!

Groetjes Kim

