

Land van Strijen

Kerkstraat 47
3291 AK Strijen
Tel: 078 674 4520

Strijen, het groene dorp langs de keen

STRIJEN

Nu de zorgen over de corona wat minder worden en de natuur haar bloei laat zien en de landerijen weer volop haar schitterende keuren tonen, heeft de oudheidkundige vereniging van Strijen een expositie uit het archief gehaald dat de moeite waard is om te bezichtigen. Niet alleen nu is het genieten van de natuur maar ook laat de expositie zien dat Strijen een dorp in de Hoeksche Waard is dat veel groen had en heeft.

Er staat bijvoorbeeld aan de noordrand van Strijen een oude knot-es met een omtrek van 3.40 meter en op de Oudendijk een oud Hollandse iep van zo'n slordige 90 jaar oud. Ook de zeer oude zwarte populier en de plataan komen binnen de dorpsgrenzen voor. En als klap op de vuurpijl de "Groene long" van Strijen. De haven dwars door het dorp waar het zijn geuzennaam "Keendorp" aan te danken heeft. Deze haven heeft zijn oorsprong in de grijze oudheid en mond uit op de Nieuwe haven die uit begin 17e eeuw stamt.

De expositie "*Het groen van toen...en nu*" laat zien dat er niet alleen vroeger veel groen in het dorp was maar dat op plaatsen er zelfs veel meer groen is dan vroeger.

Een tweede expositie die in de kelder ruimte te zien is, is wel zeer toepasselijk voor het einde van deze periode van treurnis "*Droog je tranen*". Een expositie van zakdoeken in allerlei soorten en maten. Van de rode zakboek tot de zeer exclusieve doek die alleen voor het mooi werd gedragen.

Als het weer het toelaat is er ook de mogelijkheid om een korte rondwandeling te doen rondom het museum en de St Lambertuskerk en tonen we de groene long van Strijen. Dit onder begeleiding van een gids.

Het museum is geopend op zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur.

Voor meer informatie kijk op: <https://www.hetlandvanstrijen.com/>