

Rien Poortvliet Museum

Tiengemeten 14
3284 BE Zuid-Beijerland
Tel: 0186 - 661747

Er gaat een wereld voor u open in "De wereld van Rien Poortvliet", de expositie van 2021 in het Rien Poortvliet Museum op Tiengemeten.

U krijgt een inkijk in zijn atelier, waar hij werkte, met zijn familie om hem heen. Zijn vroegere werk geeft een beeld van zijn ontwikkeling van illustrator van kinderboeken tot tekenende verteller. Met originele werken in inkt, aquarel en olieverf die veelal gebundeld werden in zijn vele boeken, geeft hij op indrukwekkende wijze weer hoe hij de wereld om zich heen zag: realistisch, maar ook vol humor. In het museum is ook ruimte gemaakt voor zijn inspiratiebronnen: jeugd, jacht, geloof, natuur en de kabouterwereld.

De kabouters hebben ruim baan gekregen op de kabouterzolder. Hier zijn de originele werken te zien van het "Leven en werken van de kabouter" en kunnen kinderen zich urenlang vermaken in de diverse speelhoeken, het kabouterhuis of bijvoorbeeld de kabouterboot of de meccano-speeltuin.

Buiten het museum vormt het kabouterpad de verbinding tussen de beide musea. In het bijbehorende opdrachtenboekje wordt de wereld om je heen verlevendigd.

Voor openingstijden en meer informatie kunt de website bezoeken:

<https://www.rienpoortvlietmuseum.nl/> en vragen kunt u stellen via:
info@rienpoortvlietmuseum.nl

Let op: om de musea te bezoeken moet u gebruik maken van de pont Nieuwendijk-Tiengemeten. De musea bevinden zich in de directe omgeving van de veerhaven op Tiengemeten.